

NIEUWSBRIEF KBO

KBOEDE
senioren doen mee!

afdeling Ede

jaargang 33, nr. 6 Juni 2026



Het Wereldkampioenschap (WK) voetbal 2026 gaat op donderdag 11 juni 2026 van start!

In dit nummer:

Colofon	2
Voorwoord	3
Fietstocht	3
Pastorale bijdrage	4
Programma O&O	5
Vrijwilligersmiddag Jeu de boules	6
Vraag en aanbod / Huid beschermen	7
Wat is er te doen / Samen uit eten	7

Interessante informatie:

De jarige telefoon	8
Seniorenbeurs 18 april jl.	9
Verslag EVEWARE van 4 mei jl.	9
Ouderen in armoede	10
Hongertocht 12 maart 1945	10
Mededeling van het bestuur	11
Sacre Coeur	11

**Colofon**

Voorzitter Ap Dominicus
t. 0318-79 51 43
email: abdominicus1@gmail.com

1° Secretaris
Adri Koch t. 0318-65 03 68
email: secretaris@kbo-ede.nl

2° Secretaris/Notulist
Erica Kuijper t. 06-54 66 42 06
email: erica.kuijper@kpnmail.nl

1° Penningmeester
Gijsbert van Ingen t. 06-47 55 22 32
email: penningmeester@kbo-ede.nl

Rekeningnummer voor contributie
en giften
NL02 INGB 000 41 76 610
t.n.v. KBO voor Senioren afd.
Ede-Bennekom

2e penningmeester
Freek Bongers t. 06 40 13 71 88
email: freek.bongers@gmail.com

Pastoraal adviseur
Em. pastor Hans Lucassen
Ledenadministratie
Charles Slangen t. 06-27 09 17 46
email: ledenadministratie@kbo-ede.nl

Commissie Ontwikkeling &
Ontspanning (O&O)
Coördinator Trudy v. Schoonhoven
t. 0318-64 59 09 / 06-46 89 94 88
email:
trudyvanschoonhoven@planet.nl

Coördinator bezorging
Ons Magazine en KBO Nieuwsbrief
Ton Kalfs
t. 06-46 71 20 01
email: ton.kalfs@planet.nl

Belastingsservice Ouderenbonden
Coördinator a.i.: email:
abdominicus1@gmail.com

Ouderen Adviseur (OA) en Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)
Frans Bik t. 0318-84 29 92

email: fransbikkel1@gmail.com
Ouderen Adviseur (OA)

Mia de Munnik t. 06-57 24 96 82
email: miademunnik@chello.nl

Coördinator Zorg & Welzijn +
Haal en breng service
Thijs Waasdorp
0318-631 256 of 06-53 79 18 54
email: m.waasdorp@chello.nl

Coördinator PC hulp
Jan Kemman t. 06-38 48 41 12
email: j.kemman@chello.nl

Beheer website en facebook
Annelies Tax t. 06-42 88 88 12
email: webmaster@kbo-ede.nl

Redactie Nieuwsbrief
Redacteur Fred Deuning
t. 06-38 15 52 96
email: jefdeuning22745@freeler.nl
+ kbonieuwsbrief@gmail.com

Corrector Mary-Ann Borggreve
Vormgever Erica Kuijper



Deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen op onze website www.kbo-ede.nl

Facebook www.facebook.com/KBO-Ede-897647640335670/



Volgende kopij uiterlijk inleveren **maandag, 1 juni 2026**

Voorwoord van de voorzitter

Het is druk in Nederland, het is druk in de wereld.

Geachte leden, de wereld beweegt en helaas niet in de goede richting.

De spanningen lopen op en in sommige gebieden worden mensen nog altijd geteisterd door oorlogen.

Het minderheidskabinet heeft het niet gemakkelijk en kan moeilijk tot beslissingen komen omdat de oppositiepartijen niet echt toegeeflijk zijn.

In de gemeentes wordt druk onderhandeld om stevige coalitie samen te stellen die hun programma uit kunnen voeren. In de gemeente Ede is men nog altijd bezig en wij, de seniorenbonden, zijn benieuwd of de toezeggingen, die zijn gedaan op 4 maart 2026 door de politieke partijen, verwerkt worden in hun programma. Door alle problemen op de wereld is het levensonderhoud een stuk duurder geworden. De roep om de brandstof in prijs te verlagen, is enorm groot. Ik wil het graag breder trekken. Door de dure brandstof, is vooral het levensonderhoud duurder geworden. Dat is voor veel mensen in Nederland een probleem.

De senioren met een klein pensioen en de werkende mensen met een minimumloon of uitkering kunnen best wat steun gebruiken. Een breed pakket is nodig om iedereen in Nederland op de been te houden, waarbij zeker rekening moet worden gehouden met de industrie en de middenstand.

Zij moeten Nederland draaiende houden. Als de wereldleiders rekening willen houden met wat de bevolking wil en wat zij willen, hebben we nog een kans dat het een beetje goed komt.

Laten allen positief worden en vooral vertellen, dat geweld nog nooit tot iets goeds heeft geleid.



Ap Dominicus, voorzitter



© Mia de Munnik

Ap neemt even pauze tijdens zijn dagelijkse wandeling

Fietstocht op 17 juni a.s.

Ieder jaar wordt er een fietstocht georganiseerd.

Op woensdag 17 juni fietsen we een mooie afwisselende knooppuntenroute van 27 à 30 km.



Naast de gezelligheid is de mooie natuur, frisse lucht en beweging altijd goed voor lijf en leden.

We verzamelen ons om **13.30** uur op het kerkplein van de **Sint-Antonius van Paduakerk**.

Daar moet je je aanmelden en krijg je alle informatie en de route.

We gaan er van uit dat het mooi weer zal zijn. Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.

Bij twijfel kun je mij (vanaf 16 juni) bereiken op tel.nr. 06-14945015.

Ik hoop jullie met goede zin en veel enthousiasme te zien op 17 juni.

Denk aan je fietshelm!



Marja Ankoné

Geloven met woord en daad Pastorale bijdrage



De Sant'Egidio-gemeenschap dankt haar naam aan een klein kerkje in Rome, in de wijk Trastevere, de moeite meer dan waard om als je een keer in Rome komt, dit gebouw te bezoeken. Eind jaren '60 kwamen studenten in deze kerk samen om hun geloof heel concreet te beleven. Dit deden ze door meermalen per week samen te komen voor gebed en tegelijkertijd dit om te zetten in concrete vriendschap met en inzet voor kansarme kinderen in de achterstandswijken van deze wereldstad. Tijdens een jongerenreis in 1983 naar Rome wordt de toen 19-jarige Belgische studente Hilde op een bijzondere manier geraakt door deze hoopvolle en vooral concrete manier van christen-zijn: van luisteren naar het evangelie, je verenigen in gebed én je inzetten voor de allerarmsten. Twee jaar later, in 1985, richt zij met enkele andere studenten in Antwerpen een Sant'Egidio-gemeenschap op, die is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.

Hun inspiratie vinden zij vooral in het concrete voorbeeld van Jezus en in zijn uitnodiging aan de leerlingen om de melaatsen, de verstotenen uit de samenleving op de eerste plaats lief te hebben. Zij zijn ervan overtuigd en laten dat ook heel concreet zien, dat een verhouding van vriendschap met de allerarmsten wezenlijk is voor onze identiteit als christenen. Zij gaan een verbond aan met de melaatsen van deze tijd: de kansarmen, de dak- en thuislozen, de vluchtelingen, de eenzamen: mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, ziek of verslaafd; mensen, die hun dromen en verlangens hebben, maar die om een of andere reden door het leven niet verwend zijn, dikwijls omdat zij niet kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die onze samenleving stelt.

Hilde Kieboom analyseert dat er meer en meer sprake is van een afnemend mededogen ten aanzien van een groot aantal kwetsbare groepen in de samenleving; dat steeds meer mensen, ook in de Benelux, zich steeds minder zorgen maken over de grote groep van armen, van kwetsbare mensen in de samenleving. De kloof tussen wie het goed heeft en wie het slecht heeft wordt alleen maar groter.

Armen dreigen in deze gecompliceerde tijd steeds meer in de vergetelheid te raken. Daarmee is voor haar de uitdaging gegeven. Zij tracht met de Sant'Egidio-beweging in België een originele bijdrage te leveren van gelovige christenen aan de dialoog en de samenwerking

tussen gelovigen en niet- of andersgelovigen. Vanuit een scherp inzicht in de politieke en sociale structuren van de samenleving probeert zij een antwoord te formuleren op de noden van de groepen en individuen die er deel van uitmaken. Kansarme jongeren, vluchtelingen, daklozen en niet te vergeten vereenzamende ouderen, vinden bij haar gemeenschap een luisterend oor. De projecten die ze opstart, geven een nieuwe impuls aan sociale netwerken, daar waar ze zo goed als verdwenen waren. Tegelijk aarzelt zij ook niet om in het publieke debat een lans te breken voor de zwaksten en te wijzen op de grote nood aan structurele veranderingen ten behoeve van de zwaksten.

Heel belangrijk in hun aanpak is vanuit evangelische inspiratie de vriendschap met de armen, hen respect geven, naar hen luisteren, hen trachten verder te helpen met moeilijkheden in hun leven. Samen met honderden vrijwilligers zorgt Hilde als Sant'Egidio-gemeenschap ervoor dat er praktische antwoorden worden gegeven op de enorme vraag naar hulp.

Wereldwijd zijn er inmiddels zo'n 80.000 mensen actief lid van deze beweging, in de Benelux en ver daarbuiten. Vrijwilligers, vrouwen en mannen vanuit verschillende kerkelijke, maatschappelijke en culturele achtergronden. Als boodschap aan mensen die hun christen-zijn handen en voeten willen geven, schrijft zij: "Inzet voor daklozen, vluchtelingen, ouderen en armen kan niet zonder spiritualiteit (ora et labora). Interreligieuze dialoog als dienst aan de vrede, lokaal en internationaal, kan niet zonder spiritualiteit. Noord/Zuid-verhoudingen en globalisering hebben spiritualiteit nodig om tot meer gerechtigheid te komen. Een open, missionaire kerk heeft een sterke spiritualiteit nodig".

Em.-pastor Hans Lucassen



SANT'EGIDIO

Programma O&O

3 juni	Chinees buffet, na aanmelding van 17.00 tot 19.30 uur in De Bosroos
17 juni	Fietstocht 20 tot maximaal 30 km
15 juli	Bezoek Landgoed Bronbeek met eigen auto's. Zie onderstaande informatie.
19 augustus	Verjaarsfeest 80-, 90- en 100-jarigen op uitnodiging
16 september	Bingo
21 oktober	Politie
18 november	Nog in behandeling
16 december	Kerstviering en kerstlunch



UITJE NAAR BRONBEEK (zie ook de informatie in de nieuwsbrief van mei op pagina 10)

Datum: **woensdag 15 juli 2026**

Plaats: Landgoed Bronbeek, Velperweg147, 6824 MB Arnhem - Ingang: hekwerk hoofdpoort (helemaal doorrijden tot parkeerplaats).

PROGRAMMA

09.00 uur	Verzamelen bij de Katholieke Kerk St. Antonius aan de Stationsweg
09.20 uur	Vertrek
10.00 uur	Ontvangst Commandantenwoning (koffie)
10.30 uur	Start Bezoek Museum + rondleiding Landgoed (beide met gids)
12.30 uur	Maaltijd bij Restaurant Kumpulan Bronbeek
14.00 uur	Op eigen gelegenheid nog zelf het museum bezoeken en/of wandelen op het Landgoed
15.00 uur	Einde bezoek

BIJZONDERHEDEN

Aanmelden kan tot **uiterlijk 22 juni a.s.** met onderstaand formulier of per mail.

Museum: € 10,00 (gratis Vrienden van Bronbeek, Veteranenpas of Museumjaarkaart, **geen** Vriendenloterij.

Gids: € 25,00 per groep. **Dit wordt betaald door de KBO-Ede.**

Maaltijd: € 25,50 (nasi rames/goreng of bami rames), exclusief drankjes.

Betalen bij Bronbeek alleen met pinnen.

Parkeren is gratis.

We gaan poolen. Daarom vragen wij of u kunt rijden. Wel vragen wij van de personen die meerijden om minimaal € 2,- p.p. aan de chauffeur te geven. Zie onderstaand aanmeldingsformulier.

----- **Hierlangs afknippen en opsturen s.v.p.** -----

AANMELDINGSFORMULIER (u kunt zich ook per mail aanmelden of telefonisch)

Ik wil graag mee naar Bronbeek op 15 juli 2026

Naam:.....met personen

Telefoonnummer:

Ik heb een auto: ja/nee en kan personen meenemen.

Ik wil een rollator meenemen: ja/nee

Bij vragen kunt u mij altijd bellen.

Trudy van Schoonhoven, Hoflaan 36, 6715 AJ Ede

Per mail: trudyvanschoonhoven@planet.nl

Telefoon: 06-46899488 (tussen 17.00 en 18.00 uur)



Vrijwilligersmiddag met 'Jeu de boules'

Donderdag 16 april hebben 31 leden deelgenomen aan de vrijwilligersmiddag.

Aan het Kanonnenpad in Ede-Zuid bij Amicale de Pétanque "Maboul", zoals de club officieel heet, werden we, onder het genot van een kopje thee of koffie met een lekker koekje, welkom geheten door Trudy. Zij nam deze taak op zich omdat Ap, onze voorzitter, wegens omstandigheden verhinderd was.

Daarna gaf ze het woord aan Coen Vleck, lid van Maboul en regionaal scheidsrechter, om het spel kort toe te lichten. Het werd een uitgebreide en plezierige uitleg waardoor iedereen er meteen zin in had.

Pétanque is de meest verspreide variant van het Franse balspel Jeu de boules. Het is de bedoeling om 6 metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (het butje) te werpen. Per werpbeurt worden er punten gescoord en wie als team het eerst 13 punten heeft is winnaar.

Er werden teams gevormd en onder de bezielende leiding van Coen en nog een paar clubleden werden er wedstrijdjes gespeeld.

Iedereen kreeg 2 ballen en met 3 tegen 3 begonnen we te spelen. Het was prachtig weer, het zonnetje scheen lekker, en je zag dat iedereen ervan genoot en z'n best deed om te winnen.

Nadat iedereen uitgespeeld was, bleek dat er 2 teams gelijk, als eerste, geëindigd waren. Door het trekken van een lootje kwam Charles als winnaar uit de bus. Hierna hebben we in de kantine, onder het genot van een glaasje met een snack erbij, nog gezellig nagepraat.

Het was een geslaagde actieve en gezellige middag.

Thijs van Mil



Vraag en Aanbod

KBO Ede leden mogen hun tekst inleveren aan de redactie voor deze rubriek. Er zijn geen kosten verbonden voor uw tekst in deze rubriek. Eventueel kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken naar de ING-rekening van KBO Ede (zie colofon). Het bestuur en de redactieleden zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde teksten door KBO Ede leden voor de rubriek.

Huid beschermen

Laatst moest Theo in Arnhem het orgel bespelen in de oud Katholieke kerk.

Onderweg langs de Ginkelse hei zagen we veel bomen, die wit gekalkt waren. Het was een apart gezicht. Uiteraard zijn deze bomen niet voor niets wit gekalkt.

Als volop de zon schijnt doen wij mensen er verstandig aan onze huid te beschermen door het gebruik van zonnebrandcrème. Bomen moeten hun huid ook beschermen. Vooral beukenbomen zijn gevoelig. Om ze een handje te helpen wordt de bast aan de kant waar de zon op de bomen schijnt wit gekalkt.

Bij bomen speelt de bescherming van

de bast een grote rol. Barst de bast dan gaan de sappen verloren en heeft de boom minder overlevingskansen. Verder is de kalk een belemmering voor schadelijke insecten.

Het vertraagt ook de bloei in het voorjaar, wat de kans op bevroren bloesem verkleint.

Wil je de fruitbomen in je tuin beschermen dan moet je in oktober/november aan het werk met de kwast. Er zijn wel recepten om de kalk zelf te maken, maar bij de vakhandel zijn allerlei soorten kalk te koop.

Mary-Ann Borggreve



Samen uit eten

Op vrijdag **19 juni** wil ik graag met jullie eten bij het Italiaans restaurant "Villa Brutus", Museumplein 3. Er is keus uit een uitgebreide kaart met heerlijke Italiaanse gerechten. Ook zijn er verschillende menu's voor een vaste prijs. Voor de menukaart zie: villabrutus.nl U bent daar van harte welkom vanaf 18.00 uur. U kunt zich aanmelden tot **12 juni**. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marja Ankone, tel.: 0318 620031.

Op vrijdag **24 juli**, lijkt het me gezellig om pannenkoeken te gaan eten bij de Pannenkoekenboerderij Kernhem. Meer hierover in de nieuwsbrief van juli/augustus.



Marja Ankone, tel.: 0318 620031

Er op uit de komende tijd

3 juni 15.00-16.00 uur: is in het Memorialpark aan de Vossenakker in Ede de nieuwe Indië bank te bewonderen. Zie *

13 juni 13.00-17.00 uur Wereldfestival (een wereld van culturen) Bevrijdingsplein. Hapjes uit verschillende landen, dansoptredens, kidsactiviteiten & workshops, ontmoet je nieuwe buur

13 juni vanaf 10.00 uur: jaarlijkse schaapscheerdersfeest bij de schaapskooi op de Ginkelse Heide (N224, tegenover restaurant Juffrouw Tok

20 juni 15.00-22.30 uur: MKBTR Ronde van Ede. Het peloton raast dwars door het centrum én terug de Paasberg op – een unieke klimronde van ruim 2,1 km midden in Ede.

27 juni 12.00-17.00 uur: gratis straattheaterfestival Zomerbries Ede (veel grappige, spectaculaire en bijzondere acts).

*Op initiatief van de Indië Vrienden Ede is door de gemeente 'de Indië bank' in het Memorialpark geplaatst. Met rondom een mooie passende beplanting. Op een stille plaats onder ruisende bomen en in de directe nabijheid van het gedenkteken 15 augustus 1945. De Indië bank vertelt het verhaal van Nederlands-Indië. Een plek voor verschillende generaties van Edenaren om herinneringen en verhalen aan elkaar door te geven. Op woensdag 3 juni 2026 is in het Memorialpark aan de Vossenakker in Ede de nieuwe Indië bank te bewonderen. De ceremonie begint om 15.00 uur en zal ongeveer tot 16.00 uur duren. Na afloop is er de gelegenheid om met een drankje en Indische spekkoek elkaar te ontmoeten en verhalen uit te wisselen.

De jarige telefoon

De telefoon is op 10 maart van dit jaar 150 geworden. Dat wil zeggen op 10 maart 1876 vindt het eerste officiële telefoongesprek plaats. In werkelijkheid is de telefoon al in 1860 uitgevonden door de Duitser Johann Phillip Reiss. Echter Bell is de eerste die patent heeft aangevraagd en daardoor bekend staat als de uitvinder van de telefoon.

In ons huis hangt in de achterkamer aan de muur ons eerste telefoontoestel. Oorspronkelijk hing het in de gang. Toen we gingen trouwen hadden we geen telefoon. Als je iemand wilde bellen gingen we naar de telefooncel. Dat was bij mij thuis ook zo. We woonden vlak bij het eindpunt van de trolleybus, waar een telefooncel was. Bij Theo thuis gebeurde de zeldzame telefoongesprekken bij de slager of bij familie, die een garagebedrijf had. Aan je oor was te zien waar je gebeld had. Het was vet of zwart. Tegenwoordig zijn telefooncellen bijna nergens meer te vinden. Ik kan

me herinneren dat ik nog weleens als ik erg laat uit mijn werk kwam, onderweg stopte bij een telefooncel om naar huis te bellen dat ik er aan kwam.

De telefoon in de gang heeft lang dienstgedaan, maar toen de telefoons met drukknoppen kwamen, moest hij het veld ruimen. Bij die druktoetstelefoons kreeg je niet meer te horen "Ik verbind u door", maar voor informatie over.....toets 2. Er is heel wat veranderd. In het begin werden telefoons met elkaar verbonden in de telefooncentrale. De mensen, die daar werkten moesten letterlijk een draad inpluggen bij het nummer dat werd aangevraagd. Rond 1920 kwam de kiesschijf en kon er automatisch een verbinding gemaakt worden. In 1962 was Nederland, na Zweden het tweede land ter wereld dat volledig geautomatiseerd was. Nu koop je een telefoon, maar wij moesten nog verplicht een telefoontoestel huren bij de PTT. De eerste telefoons waren van hout en "ijzer". Vanaf

1931 werden ze van bakeliet. Ze waren eigenlijk altijd zwart. Vanaf 1960 werden er telefoons van plastic gemaakt en kon je een toestel in allerlei kleuren aanschaffen. En nu hebben heel mensen geen vaste aansluiting meer, maar gebruiken een mobiele telefoon. Overigens staat op het oude toestel nog het telefoonnummer van toen 3819. Later werd er 48 voorgezet.

Mary-Ann Borggreve



De "tillefoon"

De telefoon! 't Lijkt wel een wonder
We kunnen thans echt niet meer zonder!
Bedank echter wel
de uitvinder: Bell
Wat hij heeft bedacht is bijzonder.

We maakten vaak zomaar een praatje
door 'n ding; 't zat vast aan een draadje
Niet thuis? In een cel;
daar lukte het wel!
Die stond op de hoek van ons straatje.

Nu lijkt het of elk levend zieltje
Niet leven kan zonder mobieltje.



Seniorenbeurs, zaterdag 18 april jl.

Een goed initiatief van De Ronde Tafel, Otterloseweg 40 in Ede was de seniorenbeurs van 18 april.

Deze beurs was bedoeld voor alle verenigingen en stichtingen in Ede.

Het geheel was uitstekend verzorgd en er waren geen kosten aan verbonden.

De aanvangstijd was 11.00 uur en de sluitingstijd 15.00 uur.

In de ochtend was er heel wat belangstellenden. Na 13.00 uur viel de belangstelling wat tegen.

Toch hebben wij veel belangstellenden gesproken en kwamen erachter dat onze naamsbekendheid niet groot is.



Met andere verenigingen/stichtingen hebben wij kennis kunnen maken en gegevens uitgewisseld.

We zullen als KBO-EDE goed moeten nagaan hoe wij onze naamsbekendheid kunnen vergroten.

Tonny en Charles Slangen als mede Trudy Schoonhoven, Frans Bik en Mia de Munnik waren deze dag aanwezig als vrijwilliger, daarvoor hartelijk dank.

Op naar de volgende bijeenkomst.

Ap Dominicus

Kort verslag EVEWARE-bijeenkomst van 4 mei jl.

Graag wil ik u een inkijkje geven in de bijeenkomst van Eweware, die in het teken stond van de komende ALV van KBO-Gelderland. Voor de leden, die niet weten of niet meer weten wat Eweware inhoudt, geef ik een korte toelichting.

Eweware bestaat uit de afdelingen Ede, Veenendaal, Wageningen en Renkum.

Deze afdelingen komen jaarlijks 3 à 4 maal bij elkaar om beleid af te stemmen en om van elkaar te leren.

Bij de 2 maal per jaar te houden ALV van KBO Gelderland, worden door een woordvoerder van Eweware vragen gesteld. Deze vragen zijn gezamenlijk opgesteld.



De ALV op 21 mei in Westervoort zal onder meer in het teken staan van de eventueel voorgenomen fusie met ANBO-PCOB.

In de vergadering van maandag 4 mei 2026 van Eweware is hierover gesproken.

Ton Marijnissen, voorzitter KBO Doorwerth-Renkum, zal namens Eweware het woord voeren op de ALV van 21 mei a.s.

De afdelingen gaan akkoord met de samenwerking van KBO met ANBO-PCOB.

Er komen drie onderwerpen n.a.v. het stappenplan aan de orde:

1. KBO-Gelderland zal iets moeten doen om haar diensten voor de afdelingen te kunnen waarborgen. Het

ledenaantal loopt de laatste jaren sterk terug! Om toch aan belangenbehartiging, opleiden van Belastinginvullers en Ouderenadviseurs, de website ondersteunen en nog veel meer te kunnen handhaven moet er iets gebeuren.

Het stappenplan geeft een voorzichtige en solide mogelijkheid om in twee jaar tijd een soort van samenwerking uit te proberen. Namens Ede, Wageningen en Renkum steunen we daarom het stappenplan, met nog wél twee kanttekeningen.

2. Het vermogen van KBO-Gelderland blijft binnen Gelderland en gaat niet automatisch naar ANBO-PCOB. De leden in de ALV bepalen wanneer geld aangewend gaat worden om de samenwerking voort te zetten. Kan het bestuur dit toezeggen?

3. Het nieuwe magazine verschijnt 8 x per jaar, per post. Veel afdelingen hebben een distributienetwerk dat ook de eigen Nieuwsbrieven verspreidt. Verspreiding per post kost veel geld en het verstoort de eigen communicatie binnen veel afdelingen. Kan hier een andere oplossing voor gevonden worden zodat de magazines toch door het eigen netwerk verspreid wordt en geld bespaard wordt.

Er zijn andere mogelijkheden voor samenwerking onderzocht, bijvoorbeeld bij andere KBO afdelingen, maar dit bleek geen begaanbare weg te zijn.

Ik hoop u met deze vragen inzicht te hebben gegeven hoe Eweware staat in deze samenwerking.

Ap Dominicus

“Rennen is voor beesten. Je hebt een brein en een bal nodig voor voetbal” – Louis van Gaal.

Ouderen in armoede

Beste mensen,

In het magazine ONS van mei 2026 staat een belangwekkend artikel over armoede onder ouderen: "Uiteindelijk raakt de koelkast leeg". Het gaat over een steeds groter wordende groep ouderen die in armoede verkeren en niet de weg weten naar de verschillende hulpinstanties, zo ook niet naar De Voedselbank. Het betreft ouderen, die vaak geen volledige AOW hebben opgebouwd, geen of slecht Nederlands spreken en zeker geen lid zijn van een ouderenbond. Ze zijn vaak eenzaam en hebben een klein sociaal vangnet. Hieronder zijn mensen die in het buitenland hebben gewerkt, maar ook veel migranten. De armoede onder die groep ligt rond de 40%.

Mij bekwam het gevoel als oudere met een volledige AOW en een aanvullend pensioen dat er toch iets zou moeten gebeuren. Dat kan ik niet alleen! Wie zou er mee willen helpen om een werkgroep te vormen die over het aanpakken van dit probleem zou willen nadenken, zou willen helpen met uitvoeren van activiteiten en dergelijke? Ik hoop dat een paar mensen zich willen melden, met 4 tot 6 mensen zouden we al veel kunnen doen.

Stuur mij een email met je naam, telefoonnummer en emailadres, dan ga ik een bijeenkomst organiseren.

Ik hoor van jullie: Paul van Kempen,
paulvankempen15@gmail.com, 06 55 520 257

Hongertocht 12 maart 1945

Telkens als de maanden maart en april weer zijn aangebroken en ik daarbij de beelden op de tv zie van oorlog en geweld op de wereld denk ik aan honger, bombardementen en angst voor het ongewisse.

Ik woonde in de oorlog in Schiedam en kwam uit een gezin van 5 meisjes. In december 1944 kreeg ik mijn jongste zusje, een nakomertje, negen en een halfjaar jonger dan ik, eigenlijk in een tijd dat het niet goed was een baby te krijgen. De noodsituatie voor kinderen was nijpend, heel veel honger en te kort aan alles.

Het Interkerkelijk Bureau was met een plan gekomen kinderen te laten evacueren naar het Noorden van het land waar nog voldoende te eten was. Op 12 maart 1945 ging ik met twee zusjes vanaf de Lange Haven in Schiedam met 103 kinderen in een platte schuit met stro als slaapplekken richting het noorden. Wij werden begeleid door Pater Visman en enkele vrouwelijke begeleiders. Mijn zusjes waren respectievelijk 13 en 11 jaar zelf was ik 9 jaar. Aan boord was genoeg voedsel ingezameld dus kregen de kinderen voor het eerst weer een hele maaltijd, wat een feest, we wisten niet hoe snel we dit naar binnen moesten werken. In de kortste keren werden een aantal kinderen ziek zij konden het vele voedsel niet verwerken. Sommigen kinderen waren al zo ziek door de ondervoeding dat zij de reis niet konden vervolgen en werden opgenomen in een ziekenhuis in Leiden waar de boot toen was gestopt.

De route was gepland via Amsterdam, Zaandam, Medemblik en vandaar over de Zuiderzee naar Makkum. Voor elke stukje van de tocht was toestemming van het Duitse Gezag nodig, wat niet eenvoudig was. Pater Visman ging steeds op de fiets vooruit om de Duitse posten te bezoeken en probeerde daar de nodige stempels te krijgen, zodat wij weer verder konden. Vooral in Amsterdam deden de Duitsers erg moeilijk en moesten we dagen wachten, hetzelfde gebeurde in Zaandam, daar mocht de boot ook niet verder. Intussen was het op de boot een smerige bende geworden, 103 kinderen, kleine ruimte en op stro. Pater Visman ging aan bewoners van Zaandam vragen of zij voor 1 of 2 nachten een kind te slapen wilde hebben, daar werd goed gehoor aan gegeven. Ik ben bij mensen heel liefdevol onthaald, alleen mijn zusjes gingen ergens anders heen, ik miste ze zo. De eerste nacht heb ik erg gehuild. In Zaandam hebben we van Albert Heijn en ook van Verkade veel etenswaren gekregen, waaronder taaitaai, in jaren hadden we zo iets niet gezien. Op 16 maart voeren we van Zaandam naar Medemblik om vanuit Medemblik de Zuiderzee op te gaan.

Volgende keer Medemblik, Zuiderzee en Friesland.

Wil Oosterom, herinneringen uit de oorlogstijd

Maakt u iets bijzonders mee of komt u ergens informatie tegen die voor de KBO in onze omgeving belangrijk of zinvol is, dan horen wij dat graag van u. Tips, teksten op- of aanmerkingen kunt u naar de redactie sturen: kbonieuwsbrief@gmail.com.

Mededeling van het bestuur

Contributie

In verband met de steeds stijgende kosten van drukwerk sturen wij u dit jaar geen factuur voor de verschuldigde contributie.

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag ad € 28,50 (1 lid) of € 50,00 (2 leden) over te maken op rekening: NL02 INGB 0004 1766 10 op naam KBO voor senioren Ede. Wilt u uw lidnummer vermelden bij uw betaling.

Veel leden maakten het afgelopen jaar een extra bedrag over, ook dit jaar stellen wij een hoger bedrag bijzonder op prijs.

Hartelijk dank voor uw betaling.

Tussentijds opzegging van het lidmaatschap

Het komt incidenteel voor dat leden, wegens bijzonder omstandigheden, tussentijds hun lidmaatschap opzeggen.

Wanneer het bestuur hiermee akkoord gaat dienen leden rekening te houden met het volgende:

KBO-Ede betaalt in de maand januari 50% van de verschuldigde bijdrage aan KBO Gelderland en in juli de overige 50%. Indien in het 1^e halfjaar wordt opgezegd moet betreffend lid de helft van de contributie voldoen en wanneer in het 2^e halfjaar wordt opgezegd moet de gehele contributie worden betaald.

Gijsbert van Ingen
penningmeester

Sacre Coeur

Waarschijnlijk allemaal wel eens van gehoord. Een enorm grote kerk op een heuvel in Parijs.

De naam van de kerk "heilig hart" maakt duidelijk dat dit een kerk is, die is gewijd aan het Heilig Hart. In ons land zijn heel wat Heilig hart kerken.

Wat is nu het Heilig Hart? Als omschrijving kwam ik tegen: verbeelding van de liefde van Jezus voor God en de mensheid. Die omschrijving spreekt me wel aan. Kerkvader Augustinus beschreef het hart als symbool van liefde.



De plaatjes, die je veel ziet vind ik niet mooi en eigenlijk heel eigenaardig, want je ziet meestal een verbeelding van Christus met een hart in zijn hand of een hart buiten op zijn borst waar een soort vlam uitkomt. Meerdere mystici hadden visioenen.

Ik denk dat we dit soort afbeeldingen te danken hebben aan een visioen van Sint-Margaretha Maria Alacoque (1646-1690). Jezus toonde haar zijn bloedend hart. Hij maakte deze mystica uit Paray-le-Monial (Bourgogne, Frankrijk) deelgenoot van zijn verdriet vanwege het grote aantal mensen die zijn liefde afwezen. Daarom moest er een dag komen waarop zijn onmetelijke liefde centraal zou komen te staan. In het visioen gaf Jezus de opdracht de feestdag in te stellen op de derde vrijdag na Pinksteren.

Kennelijk had deze mystica veel invloed, want de feestdag kwam er.

Eerst meer plaatselijk. Echter in 1856 schreef de paus het voor de RK kerk uit als hoogfeest. Mei was en is de Mariamaand en juni de maand van het Heilig hart. Dat het feest op vrijdag valt is niet toevallig. Dat is een verwijzing naar Goede Vrijdag.

In de 20^e eeuw heeft de sociale leer van de kerk veel invloed op de Heilig Hart verering gehad. Persoonlijke vroomheid en sociale actie werden door priesters voorgeliefd. Het was een periode waarin veel Heilig Hartkerken werden ingewijd.

Mary-Ann Borggreve



jaargang 33, nr. 6 juni 2026

Agenda KBO en PCOB

Op de bijeenkomst van KBO Ede en PCOB zijn de leden van beide seniorenverenigingen van harte welkom. Bij activiteiten met een beperkte capaciteit hebben leden van de eigen afdeling voorrang.

KBO Programma (zie pagina 5)

De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex 'De Bosroos', hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij anders vermeld

ANBO-PCOB Ede Lunteren Programma

- Informatie op www.anbo-pcob.nl/afdelingen/ede-lunteren

De bijeenkomsten zijn in 'Rehoboth', Driehoek 11, Ede, tenzij anders vermeld.

ANBO-PCOB Bennekom Programma

- Informatie op www.anbo-pcob.nl/afdelingen/bennekom

Standaard locatie voor activiteiten: Gemeentecentrum De Brink, Brinkstraat 39 Bennekom

