

NIEUWSBRIEF KBO

KBOEDE
senioren doen mee!

afdeling Ede

jaargang 31, nr. 11 november 2024



Rust en onrust...

In dit nummer:

Colofon	2
Voorwoord	3
Berichten van het bestuur	3, 4, 5
Pastorale bijdrage	4
Verslag Herfstkleuren fietstocht	5
O & O en Kerstviering	8
Ledenvoordeel	14
Op reis naar Banneux	14, 15
Agenda	16

Interessante informatie:

Driewiel fiets	6
Werken aan wandkleed	6
Terugblik Bingo	9
Vapen	9
Een worst	11
WMO	11
België en taal	12
Gebroken glas	13
Zwaailicht	13

**Colofon**

Voorzitter Ap Dominicus
t. 0318-79 51 43
email: abdominicus1@gmail.com

1^e Secretaris
Adri Koch t. 0318-65 03 68
email: secretaris@kbo-ede.nl

2^e Secretaris/Notulist
Erica Kuijper t. 06-54 66 42 06
Email: erica.kuijper@kpnmail.nl

1^e Penningmeester
Gijsbert van Ingen t. 06-47 55 22 32
email: penningmeester@kbo-ede.nl

Kandidaat 2e Penningmeester
Just Hageman,
justhageman@gmail.com

Rekeningnummer voor contributie
en giften
NL02 INGB 000 41 76 610
t.n.v. KBO voor Senioren afd.
Ede-Bennekom

Ledenadministratie
Charles Slangen t. 06-27 09 17 46
email:
ledenadministratie@kbo-ede.nl

Commissie Ontwikkeling &
Ontspanning (O&O)
Coörd. Trudy v. Schoonhoven
t. 0318-64 59 09 / 06-46 89 94 88
trudyvanschoonhoven@planet.nl

Coördinator bezorging
Ons Magazine en Nieuwsbrief
Beer Radstaat
t. 0318-63 29 92 / t. 06-10 51 43 28
email: g.radstaat@hotmail.com

Belastingservice Ouderenbonden
Coördinator: vacature

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
Frans Bik t. 0318-84 29 92
email: fransbikkel1@gmail.com

Pastoraal adviseur
Em. pastor Hans Lucassen

Coördinator Zorg & Welzijn +
Haal en breng service
Thijs Waasdorp
0318-631 256 of 06-53 79 18 54
m.waasdorp@chello.nl

Coördinator PC hulp
Jan Kemman t. 06-38 48 41 12
email: j.kemman@chello.nl

Beheer website en facebook
Annelies Tax t. 0318-61 77 93
email: webmaster@kbo-ede.nl

Redactie Nieuwsbrief
Redacteur Fred Deuning
t. 06-38 15 52 96
email: jefdeuning22745@freeler.nl
+ kbonieuwsbrief@gmail.com

Corrector Mary-Ann Borggreve
Vormgever Erik Erkelens



Deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen op onze website www.kbo-ede.nl

Facebook www.facebook.com/KBO-Ede-897647640335670/



Volgende kopij uiterlijk inleveren **4 november 2024**

Voorwoord

De uitgave van de Nieuwsbrief heb ik niet alleen gelezen, maar eens doorgebladerd. Het valt dan op, dat in de Nieuwsbrief zeer veel stukken geplaatst zijn door meerdere leden. Eerder heb ik van KBO Gelderland complimenten gehad over de kwaliteit van onze Nieuwsbrief.

Er is een grote verscheidenheid van artikelen: opgedane ervaringen, verslagen van commissies en bestuur, persoonlijke ervaringen, pastorale bijdrage. In den lande is een discussie of de K van KBO nog wel van deze tijd is. Ik vraag me af waarom dat niet zo zou zijn. Als vereniging moet je proberen je te onderscheiden *zonder* daarbij anderen uit te sluiten. Dat moet de kracht zijn van je vereniging. Iedereen is welkom om samen de vereniging te dragen. Dat werkt veel beter.

Waar ik op wil terugkomen is de oproep om je mailadres bij de ledenadministratie bekend te maken. Dit is een van de snelste manieren om elkaar berichten te bezorgen en soms is dat heel nuttig. De leden kunnen dan tijdig geïnformeerd worden over zaken die zich plots voordoen.

Ik was persoonlijk aansprakelijk bij een bericht over de filmmiddag, waarin twee verkeerde mailadressen vermeld waren, een slordige en storende fout. Op de website is een correctie geplaatst, maar via een mail hadden wij u eerder op de hoogte kunnen brengen. Mijn excuses voor het gebeuren. Ik vond het naar.



Ondanks dat het 2 oktober 2024 een koude dag was, zijn er toch nog heel wat mensen op hun stalen ros geklommen. Een mooie opkomst en dank aan de organisatoren. Inmiddels is de jubileumcommissie begonnen met de voorbereiding van het 40-jarig jubileum. In de komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Mocht u nog een goed idee voor een jubileumactiviteit hebben, neem dan contact op met Trudy van Schoonhoven. Elk idee heeft zijn waarde.

Ik wens u een mooie herfst toe. Het blijft een mooi jaargetijde.

Ap Dominicus, voorzitter

8 oktober 2024

Ouderenadvies

Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's) zijn speciaal opgeleide mensen die senioren helpen om antwoorden te vinden bij een hulpvraag. Dit kan op diverse gebieden zijn: *wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën*.

Zij geven onafhankelijk en vrijblijvend informatie, voorlichting en advies aan leden en niet-leden, als service van KBO-PCOB.

De ouderenadviseurs luisteren naar uw verhaal, zij zijn klankbord en informatiepunt. Zij zoeken samen met u naar een oplossing, maar u houdt zelf de regie.

U kunt de (KBO) ouderenadviseurs bereiken via:

Frans Bik

Telefoon: 0318 84 29 92
email: fransbikkel1@gmail.com

Berichten van het bestuur

1. Gratis filmmiddag voor alle senioren in Ede

KBO Ede is zeer verheugd dat op woensdag 20 november 2024 een GRATIS filmmiddag georganiseerd wordt voor ALLE senioren in de Gemeente Ede. Dit is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de COSBO, Idee in Uitvoering en het doneren van Ede Doet Bonnen.

Het is zo'n succes dat begin oktober de filmmiddag al **volgeboekt** was.

Het programma is als volgt:

14.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en gebak
14.30 uur aanvang film
16.00 uur hapje en drankje
16.30 uur Einde.

Parkeren kan gratis in de parkeergarage van Pathé. Wij heten u van harte welkom en wensen u een prettige middag.

Ap Dominicus



Pastorale bijdrage

“Om te gedenken”

Het najaar, de maanden oktober en november, de periode van de herfst is een tijd van overgang waarin de natuur gaandeweg haar bonte kleurenpracht gaat verliezen; een periode van verstillings waarin de zon aan kracht verliest, de bladeren vallen en de nachten langer worden.

Ooit was het een tijd die verre voorouders angst inboezemde, omdat de zon het meer en meer liet afweten, het eten schaarser werd, de koude toenam.

De mensen dachten dat de kwade, duistere machten meer en meer vrij spel zouden krijgen, ja, dat het donker het zou winnen van het licht. Om die reden offerde men o.a. vruchten van de oogst, ontstak men vuren, opdat het licht zou terugkeren, de zon niet voorgoed zou verdwijnen.

De Kelten en Ieren vierden dit meer dan 2000 jaar geleden met verschillende rituelen.

Zij vereerden op “31 oktober” -als hun oudejaarsavond- de god van de doden om de geesten van duister en dood te keren. Hier ligt vermoedelijk de oorsprong van het huidige “Halloween”. De vooravond van het nieuwe jaar. Een nieuw jaar dat voor hen op 1 november -het begin van de winter- begon.

Deze (Allerheiligen)avond wordt in het Engels Halloween of All Hallows eve(ning) genoemd. In Engeland heeft Halloween zich echter, los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds de zestiende eeuw als wereldlijk feest ontwikkeld en van daaruit verder verspreid.



Welnu, op 1 november, vierden zij het begin van het nieuwe jaar. Toen het christendom in Engeland kwam moesten de Keltische, heidense feesten verdwijnen. Dat ging niet zomaar. Daarom gingen de kerken in plaats van die oude feesten juist in die periode, en wel op 1 en 2 november het christelijk feest van “Allerheiligen en Allerzielen” vieren. Juist in deze periode van het najaar die aanleiding was om thema's als menselijke sterfelijkheid en dood ter sprake te brengen en te wijzen op het laatste oordeel: mens, wat heb je van je leven gemaakt en kun je straks ‘recht voor God staan?’

Deze traditie van overledenen gedenken stamt, voor zover bekend, uit de abdij van Cluny (een klooster uit het Frankische Rijk). Abt Odilo bepaalde in 998 dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. Uiteindelijk werd in de 14de eeuw deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.

“Allerheiligen” verbonden met “Allerzielen” is in de traditie van de katholieke kerk daarom in de laatste periode van het kerkelijk jaar één van de belangrijke liturgische momenten geworden. Ook de betekenis heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Beide dagen zijn gegroeid naar één christelijke

dodenherdenking om hen die ons heilig en dierbaar zijn geworden te blijven gedenken, want “dood ben ik pas - zoals iemand op zijn gedachtenisprentje had geschreven - als jij mij bent vergeten”.

De officiële kerkelijke naam die aan “Allerzielen” is gegeven, luidt: “Commemoratio omnium fidelium defunctorum” (gedachtenis van alle overleden gelovigen). Een gezamenlijk gedenken door de namen te noemen die geschreven staan in veler harten en ‘in de palm van Gods Hand’; namen van mensen die jou/ons lief zijn geworden en die je zo verschrikkelijk kunt missen: ouders, grootouders, partners, kinderen, vrienden, vriendinnen, collega's, burens. Een dag om samen even heel nadrukkelijk bij hen stil te staan: om verdriet, gemis, verbondenheid te delen. Want gezamenlijk gedenken en verdriet delen, geeft troost, omdat er iets zichtbaar en voelbaar kan worden van verbondenheid die sterker is dan de dood. Rondom bemoedigende woorden uit de Bijbel, rondom tekenen die ons verbinden met hen die we missen, die ons verbinden met elkaar en de Eeuwige; zo komen we ook nu weer samen op 2 november om 19.00 u in de St. Antoniuskerk. Om onze soms zo onmachtige liefde uit te spreken, om onze verbondenheid met elkaar te vieren, om de namen van onze geliefden en dierbaren - hun leven, hun geloven - samen levend te houden. Samen, in hoop en vertrouwen dat “de dood niet het laatste woord heeft: dat God alle tranen uit hun en onze ogen zal wissen”. Om zo te gedenken en gemeenschap te vieren - door alle pijn en gebrokenheid en onmacht heen.



Em. pastor *Hans Lucassen*

2. Ede Doet waardebonnen

KBO Ede heeft gekozen voor: *Sportief met senioren*. We willen met dit initiatief een bowling- en midgetgolf middag organiseren. Bowling als binnen activiteit en midgetgolf als buiten sport. We gaan hiervoor Ede Doet waardebonnen sparen tot oktober 2025.

Namens bestuur KBO Ede, *Gijsbert van Ingen*



ede Doet.

Ons doel
stand per 15 oktober

3. Even voorstellen

Tsja, ben je net lid geworden en interesse getoond om naast Gijsbert mee te helpen met de financiën, mag je direct een stukje schrijven voor het blad. Zit je te denken... wat willen ze eigenlijk van me weten. Lengte en gewicht, dat zal wel niet. Gezinssituatie, hobby's, iets over zijn werkzame leven.

Laat ik maar beginnen.

Geboren in Eindhoven in het mooie jaar 1955. Lagere school (ja, nog niet op de basisschool), middelbaar onderwijs en toen naar de PABO.

Als meester begonnen op een LOM school (school voor kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden) in Bladel. Het grootste deel van mijn werkzame leven in het onderwijs gewerkt. Want onderwijzen is echt werken.

In Lunteren (de Sprong), Ede (de Kern) en Bennekom (de Prinsenakker) directeur geweest. De laatste jaren gewerkt in Vleuten als staffunctionaris (allerlei portefeuilles) en directeur van een grote basisschool (700 leerlingen).

In 1980 getrouwd en inmiddels een trotse man, (schoon) vader, een lieve vrouw, twee zonen, twee schoondochters en opa van vier kleinkinderen.

Ik heb jarenlang gebasketbald en heb ook binnen BCE'78 (Basketbalclub) verschillende functies en taken op me genomen. Nu wandel ik graag met de hond en sport niet meer in verenigingsverband. Zo af en toe spelen mijn vrouw en ik een rondje golf.



Ondanks het feit dat ik niet meer werk, is de week aardig gevuld met allerlei activiteiten.

Ik ben bestuurs- en koorlid bij koor Onbeperkt Talent (een inclusiekoor voor mensen met en zonder zichtbare beperking). Ik ben chauffeur bij automobiel en fietsmaatje voor mensen die het Odensehuis bezoeken. Daar (in het Odensehuis, een dagopvang voor mensen met een haperend brein) mag ik met een aantal andere vrijwilligers op dinsdag gastheer zijn.

En dan nu (kandidaat) 2^e penningmeester bij de KBO Ede.

Zo, dat was een korte schets van mijzelf. Ik ga mijn best voor u allen doen en zal me vooral bezig gaan houden met de contributie (niet de meest dankbare taak binnen een vereniging 😊).

We zien elkaar vast op een van de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Met vriendelijke groet,

Just Hageman

Verslag herfstkleuren Fietstocht

Afgelopen woensdag 2 oktober 2024 werd er een Herfstkleuren fietstocht georganiseerd door KBO, ANBO-PCOB en Sportservice de Vallei. Hieraan deden ruim 60 senioren mee. Er werd gebruik gemaakt van de traditionele fiets, de e-bike, driewielers en de scootmobiel. Voor aanvang van de tocht werd men ontvangen bij Squash Ede met een kop koffie of thee. Na de inschrijving werd de route uitgedeeld en kon men vanaf 14.00 uur vertrekken.

In kleine groepjes ging men van start, de een fietste de 17 km, de ander koos voor de 24 km. Door de KBO was een mooie route samengesteld,

deze ging door het gebied de Kraats. Af en toe was het even puzzelen onderweg, maar bij de finish werd men ontvangen met een heerlijk stuk fruit en wat te drinken. Gelukkig hebben we op medisch gebied geen gebruik hoeven maken van de mobiele EHBO-post van het Rode Kruis Ede, maar willen hen wel hartelijk danken voor het aanwijzen van de juiste route op het kruispunt.

Met vriendelijke groet,

Kirsten Veldhuizen-de Bruin, Buurtsportcoach
Angeline van de Kraats, projectmedewerker



Onder aan het Statenpad



Gastvrij Squash Ede

De driewielfiets-ontdektag

Ontdek de driewielfiets ontdektag op zaterdag 16 november 2024, 13.00-16.00 uur, Topsporthal Van der Knaaphal, Ede

Heb je wel eens op een driewielfiets gefietst? Zo'n fiets is ideaal voor als je wel graag fietst, maar niet meer op een tweewieler durft. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of je evenwicht niet zo goed meer is. Dankzij een driewielfiets, fiets je stabiel en kun je beter je evenwicht bewaren. Wil je wel eens weten hoe het is om op zo'n fiets te fietsen? Kom dan naar de gratis ontdektag van de Fietsersbond.

Tijdens de ontdektag vertellen ervaren fietsdocenten van de Fietsersbond je alles wat je moet weten over driewielfietsen. De Fietsersbond neemt verschillende driewielfietsen mee, zodat je onder begeleiding een proefrit kunt maken. Aanmelden is niet nodig. Er is geen aankoopverplichting.



Doortrappen Gelderland

De Driewielfiets-ontdektagen zijn onderdeel van het programma Doortrappen in Gelderland. Met dit programma zetten de Provincie Gelderland en de gemeente Ede in samenwerking met Sportservice de Vallei zich in om senioren zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen bestaat uit diverse leuke en leerzame fietsactiviteiten die op lokaal niveau aan senioren worden aangeboden.

Meer informatie

Heeft u verder vragen, dan kunt u contact opnemen met Sportservice de Vallei.

Kirsten Veldhuizen 06-57 83 95 92 of kirsten.veldhuizen@sportservicevallei.nl
Angeline van de Kraats 06-51 56 15 21 of angeline.vandekraats@sportservicevallei.nl

Wij gaan met onze tijd mee, doet u mee?

Uw e-mailadres

Oproep: doorgeven van uw e-mailadres

E-mail wordt ook door onze vereniging steeds meer gebruikt voor communicatie met onze leden. We willen daarom graag een bestand maken met e-mailadressen van onze leden. Wilt u daaraan meedoen? Stuur dan een e-mailbericht naar onze ledenadministratie.

Het adres is: ledenadministratie@kbo-edel.nl o.v.v. "ik doe mee".

Werken aan een wandkleed

Bron: www.villa-maecenatis.nl

Dit jaar is de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

In het blad van Museum Catharijne Convent in Utrecht stond een oproep voor vrijwilligers om mee te werken aan een 35 meter lang wandkleed. Dat leek me leuk en ik heb me opgegeven om een morgen mee te werken.

Eerst kregen we met een groepje les in de techniek van het punchen. Deze techniek sprak me niet zo aan en ik ben voor het borduren (applicatie) gegaan. Iets vastzetten op een strakgespannen scherm valt niet mee. Ik heb dus maar een bescheiden aantal steken gezet.

Als u het Utrechtse wandkleed ziet, dan is er rechts onderaan een geel vlak, daar heb ik een heel bescheiden bijdrage aan geleverd.

Hieronder meer over het project waar dit wandkleed onderdeel van uitmaakt.

Draden van ons Nederlandse slavernijverleden.

De kennis en het bewustzijn van het slavernijverleden van Nederland en de doorwerking daarvan in onze tijd zijn in de afgelopen periode sterk toegenomen. De excuses die steden, bedrijven, de minister-president en de koning onlangs hebben aangeboden voor deze donkere bladzijde uit onze nationale geschiedenis vormen daarin betekenisvolle mijlpalen.

Juist na erkenning van wat ooit niet goed is gegaan, kan een samenleving hoopvol verder bouwen aan de toekomst. Tot 1 juli 2024 wordt er daarom extra aandacht besteed aan dit deel van de geschiedenis. Een initiatief dat hier op een verbindende manier aan bijdraagt, is het project *Draden van ons Nederlandse slavernijverleden*.

Monumentale wandkleden

In de periode 2024-2026 realiseert stichting Villa Maecenatis in iedere provincie van Nederland een monumentaal, verhalend wandkleed.

(Vervolg op pagina 7)

Vervolg wandkleed

Hierin wordt de provinciale geschiedenis in relatie tot het slavernijverleden op artistieke wijze verbeeld. Lokaal historisch onderzoek levert hiervoor steeds de bouwstenen.

Gemeenschapskunst

Na het wandkleedontwerp dat wordt verzorgd door een beeldend kunstenaar, vormgever of beeldmaker zijn de inwoners van de provincies zelf aan zet! Zij zijn het die met vlijt, kunde en plezier samen - onder leiding van een professional- de vervaardiging van de wandkleden ter hand nemen in verschillende textiele technieken.

Zo komt geschiedenis dichtbij

Het project *Draden van ons Nederlandse slavernijverleden* brengt mensen samen en stimuleert het bewustzijn van de geschiedenis en de eigen leefomgeving. Door het nationale historische verhaal over het koloniale slavernijverleden op te delen in provinciale deelverhalen, komt de geschiedenis voor iedereen heel dichtbij.

Reflectie, dialoog en bewustwording

Het maakproces zelf is minstens zo belangrijk als het indrukwekkende, artistieke eindresultaat van in totaal twaalf monumentale wandkleden. Het samen vervaardigen van een historisch geladen werk en dat



vervolgens presenteren aan de buitenwereld levert immers reflectie, dialoog en bewustwording op. Zo raken verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden en ontstaat er nieuw, gezamenlijk cultureel erfgoed, waarin onze herinneringen neerslaan.

Doe ook mee

Stichting Villa Maecenatis nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit unieke project. In de loop van 2024 starten de eerste projecten in de provincies: Zeeland, Utrecht en Overijssel. Of je nu wel of geen ervaring hebt met textiele werkvormen als borduren, quilten, viltten, punchen en dergelijke – iedereen is welkom. In elke provincie zijn er verschillende

deelnemende organisaties. Van kind, jongere tot aan oudere – iedereen kan kosteloos meedoen, ongeacht culturele herkomst, opleidingsniveau, eventuele beperking of sociaal-maatschappelijke afkomst.

Wilt u meewerken aan een wandkleed in uw provincie? Of heeft u belangstelling om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan uiteenlopende aspecten van het project? Geef u dan op via: info@villa-maecenatis.nl onder vermelding van de provincie en wat u graag zou willen doen.

Mary-Ann Borggreve



Samen uit eten

Voor **vrijdag 15 november** heb ik het Aziatisch Restaurant New Garden gereserveerd, winkelcentrum Bellestein 53-55 in Ede. Je bent daar welkom vanaf 18.00 uur.

Dit restaurant heeft een uitgebreide keuze aan Aziatische eetculturen zoals: Chinees, Kantonees en Thais. Meer dan 12 personen is mogelijk, wel graag op tijd aanmelden.

Je kunt je aanmelden t/m **zondag 10 november**.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:

Marja Ankoné,
tel.: 0318-62 00 31.



Bespreek het Samen

In de maand september hebben we alweer een aantal goed bezochte activiteiten van Bespreek het Samen gehad. Zelf mocht ik deelnemen aan de Workshop 'Luisteren naar je Pen'. Het was een verrassing om te ervaren hoe mensen, die elkaar niet of nauwelijks kenden, in korte tijd zo vrij schreven over wat hen beweegt. Er ontstond binnen de groep van 10 personen al snel een gevoel van verbondenheid bij bezinning op het thema VREDE. In stappen werd telkens naar aanleiding van een vraag iets geschreven in diverse eenvoudige schrijfvormen. Ieder voelde zich na afloop van de middag gehoord en gezien bij de aandacht voor hun verhaal.

In de komende maand bieden wij het klankschalenconcert aan wat helaas voor velen al helemaal is volgeboekt! Tevens blikken wij vooruit naar een maand vol interessante en mooie bijeenkomsten.

Zie www.bespreekhetsamen.nl

Anneke Otten - van Roon

Welkom nieuwe leden

1. Dhr. H. Rienties
2. Mevr. G. Rienties-Booijink



AGENDA Commissie O & O

Woensdag 20 november 2024 Grote filmmiddag in Pathé (al volgeboekt)

Woensdag 18 december 2024 Kerstviering in de Antoniuskerk van 12.00 tot ongeveer 13.00 uur.
Aansluitend koud en warm buffet van 13.00 tot ongeveer 15.00 uur. Alleen voor leden na aanmelding

Woensdag 15 januari 2025 Nieuwjaarsreceptie in de Bosroos

Trudy van Schoonhoven



Jaarlijkse kerstviering

Namens het bestuur nodigen wij u uit voor de jaarlijkse kerstviering in de Sint Antonius Kerk aan de Stationsweg in Ede. De viering zal gehouden worden in de kerk op woensdag **18 december** 2024 van 12.00 tot 13.00 uur (kerk open vanaf 11.30 uur) o.l.v. Em. Pastor Hans Lucassen.

Een gelegenheidskoor zal kerstliederen zingen. Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Aansluitend zal er een koud- en warmbuffet klaar staan in de Franciscuszaal van bovengenoemde kerk. Er kunnen maximaal 70 KBO Ede leden aan dit buffet deelnemen.

Als u wilt deelnemen aan het buffet is het noodzakelijk dat u zich, vóór maandag 9 december, middels onderstaande aanmeldingsstrook opgeeft of een mailbericht stuurt naar Trudy van Schoonhoven: trudyvanschoonhoven@planet.nl of bellen naar:

0318-64 59 09 / 06-468 994 88.

Telefonisch kan alléén tussen 17.00 en 18.00 uur.

Graag verzoeken wij u in uw mailbericht te vermelden: naam, adres, telefoonnummer, aantal personen en een speciaal dieet als u dat heeft.

De bijdrage voor de kerstlunch is € 25 per persoon, dit is inclusief drankjes.

Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage voor maandag **9 december** over te maken op rekening NL02 INGB 0004 1766 10 t.n.v. KBO voor senioren afd. Ede/Bennekom.

Met vriendelijke groet,
Trudy van Schoonhoven

NB. Gezien het grote aantal deelnemers willen wij u erop attent maken dat de kerstlunch in eerste instantie is bedoeld voor onze leden.



Aanmeldformulier Kerstlunch 2024

Datum : 18 december 13.00-15.00 uur

Plaats: in de Franciscuszaal, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede

Ondergetekende wil graag deelnemen aan de kerstlunch

Naam:

Aantal personen:

Adres:

Telefoonnummer:

Hebt u een speciaal dieet: dit graag hier vermelden

Gelieve dit strookje **uiterlijk vóór maandag 9 december**

te sturen naar: Mevr. T. van Schoonhoven, Hoflaan 36, 6715 AJ Ede of mail alle gegevens naar: trudyvanschoonhoven@planet.nl

Woensdag 18 september: Bingo in de “De Bosroos”

We werden verwelkomd met een kopje koffie of thee. Trudy begon met een gedicht over de bingo.

Daarna werden de bingo bordjes uitgedeeld. Iets meer dan 30 personen waren aanwezig.

Er waren drie rondes, die waren soms heel erg spannend. Menigmaal zaten meerdere personen op één nummer te wachten.



Halverwege was er een pauze met een hapje en een drankje.

Alle cadeautjes mochten pas aan het eind gezamenlijk worden uitgepakt. Mokken, een siervogeltje, hand- en theedoeken. Veel gebruiksvoorwerpen kwamen voorbij. Er werd veel gelachen en gepraat, een leuke geslaagde KBO Ede middag. Alle vrijwilligers bedankt!

Jeanet Poppema



Vapen

Bron: Trimbos Instituut

Al een paar jaar bestaat het nieuwe roken. Je ziet mensen op straat met iets in de mond en er komt met regelmaat rook uit hun mond. Men zegt dat het erg populair is onder jongeren, maar ik zie het in het centrum van Ede en in Lunteren net zo goed bij volwassenen. In het centrum van Bennekom heb ik eigenlijk minder vapers gespot, maar dat is subjectief. Het wordt ook wel dampen genoemd.

Artsen waarschuwen al jaren dat deze nieuwe e-sigaret net zo ongezond is als tabak roken. Er werd een paar jaar terug zelfs geadverteerd dat vaperen je van het roken af kon helpen. Toen had de politiek nog niet door dat de cijfers van het Trimbos Instituut en CBS een paar jaar later het tegendeel zouden laten zien in hun cijfers. Veel effecten van tabak roken uiten zich pas na jaren, denk aan longziekten en vaataandoeningen. De e-sigaret is te kort op de markt om de nadelige effecten op de lange duur te voorspellen. Zeker is echter dat het dampen gepaard gaat met dezelfde of soms zelfs meer blootstelling aan nicotine. De chemische stoffen die voor de smaakjes gebruikt worden in het e-sigaret machientje doen vermoeden dat het op den duur de gezondheid schaadt. Er wordt nog veel onderzoek gedaan. Behalve nicotine en smaakstoffen zit er ook propyleenglycol en glycerine in de vapevloeistof. Deze stoffen komen verhit in de longen terecht.

Wat in het algemeen opvallend is aan rokers kunt u zelf zien.

Overall tref je peuken aan en regelmatig ook lege pakjes met die tekst 'Roken is dodelijk'. De vapers zijn van hetzelfde soort. Gooi de kartonnen verpakking van de vloeistof maar op straat. De lege vloeistofbuisjes herkent u pas als u weet hoe ze eruitzien.

Soms gaat de houder met elektronica kapot en ook die vind ik wel eens aan de weg. Kortom rokers en vapers zijn niet milieubewust als ze dit soort gedrag vertonen. Kortgeleden werd er op de illegale markt niet alleen vapevloeistof gevonden met smaakjes, maar met THC (**TetraHydroCannabinol**). Dat is de drug die uit cannabis wordt gewonnen. Wie weet is er nu al spul op de markt om te vaperen met andere 'geestverruimende' middelen.

Zou Stoptober ook helpen het vaperen te verminderen?

Erik Erkelens



Wie zich alleen maar thuis voelt in zijn eigen straat is de ware kosmopoliet, de reiziger par excellence. Hem is de gave der verwondering geschonken. Hem is gegeven wat de kenner onthouden wordt: verrassing.

Godfried Bomans

Brood

Geschiedenis Bron: historiek.net

De geschiedenis van het brood begint met de ontwikkeling van de landbouw ongeveer 8000 jaar voor Christus. De kunst van het maken van brood ontwikkelde zich in de Mediterrane beschavingen (Egypte, Griekenland en Rome).

Aanvankelijk was brood meer pap. Graan dat werd gemengd met vet, bloed van dieren of water dat in de zon werd gelegd. Ergens in de geschiedenis ging men het verwarmen of koken. Vers was het dan te kauwen, de volgende dag ging het weer in het water om te koken. Men at toen brood als aanvulling op vlees en/of groenten. Volgens een overlevering vergat een eenvoudige landbouwster in de Farao-tijd haar pannenkoekdeeg ergens in de hoek van de keuken. Pas na uren merkte ze haar verstrooidheid. De platte koek was intussen gerezen, ietwat aarzelend stopte de meid het bolle deeg alsnog in de oven. Zo zou brood ontstaan zijn, zegt de legende. Het is een onwaarschijnlijk verhaal. Er is wel bekend dat de Egyptenaren het brood, gemaakt van kamut*, bakten op een hete steen, nog niet in een oven. Het brood was in die tijd plat en hard als een koek(je).

In het Romeinse Rijk was zeker sprake van brood. Plinius de Oudere (23-79 na Chr.) had voor het nageslacht vastgelegd dat "De voortreffelijkheid van de beste broden voornamelijk afhangt van de kwaliteit van de tarwe en hoe fijn het gemalen wordt" en dat "personen die zuurdesembrood eten sterker zijn van lijf". Het was in de Romeinse tijd nog gebruikelijk dat men thuis brood bakte. Spelt was het hoofdbestanddeel.

In de Bijbel spreekt men over brood: de hostie als sacraal beeld van brood. Een gelovige neemt en eet het lichaam van Christus. U herkent dit natuurlijk ook: 'geef ons heden ons dagelijks brood'.

Na de Romeinse tijd ontstond het systeem van leerling en leermeester, zodat het vak van bakker ontstond. In de Middeleeuwen ging dat systeem verder in de vorm van gilden.

Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels is dé goede doelen organisatie met en voor kinderen. Ze staan voor gelijke kansen voor ieder kind. Heel veel kinderen staan met 10-0 achter in het leven. Door armoede, eenzaamheid en problemen thuis kunnen zij niet het beste uit zichzelf halen. Steun daarom de actie en koop kinderpostzegels, wenskaarten of iets anders. Als de schoolkinderen woensdag 25 september niet bij u langskwamen kunt u de website bezoeken en iets bestellen of een donatie doen.

kinderpostzegels.nl

Plissé

Er komt een vrouw in een kledingwinkel, zegt ze: "Ik zoek kleding die goed bij mijn gezicht past." Zegt de verkoopster: "Dat kan mevrouw... de plooirokken hangen achter in de winkel!"

In 1857 werd in Nederland de eerste broodfabriek operationeel. De oprichters waren de bestuurders van de Vereniging voor Volksvlijt. Op een van de vergaderingen nam de heer Sarphati het initiatief tot de oprichting van een meel- en broodfabriek. Het doel was om goed en goedkoop brood op de markt te brengen en daarmee de omvangrijke armoede te bestrijden. Acht jaar later kende Nederland al 10 broodfabrieken.

Bakker

Het beroep van bakker is in de geschiedenis niet veel aan bod gekomen, want brood bakken was een thuis activiteit. In de Middeleeuwen, toen de gilden opkwamen ontstond er een bakkersgilde. In 1583 werd in Amsterdam het gilde voor broodbakkers opgericht. Wanneer er wel of niet thuis nog brood werd gebakken is moeilijk te achterhalen.

Jan Steen (1626-1679) heeft in 1658 een schilderij gemaakt van een bakker, Arent met zijn vrouw. Het is bekend dat het beroep van bakker zwaar was. Het beroep viel en stond met goede of mislukte oogsten. Brood werd bovendien gewantrouwd, want sommige bakkers deden als het meel duur was andere ingrediënten in het deeg. Denk dan aan meer water, maar ook krijt, aluin, gips en bonen. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn geweest dat overheden zich met de kwaliteit en het gewicht van het brood zijn gaan bemoeien. Dat is nu nog steeds zo. Een heel brood moet aan de volgende eisen voldoen: minimaal 480 gram en maximaal 530 gram droge stof. De droge stof garandeert een zekere voedingswaarde. De NVWA controleert dit met steekproeven.



Arent en Catharina

Eet smakelijk, Erik Erkelens

*) Kamut is khorasan-tarwe: een oude Afrikaanse soort



Een worst voor mooi weer

Bron: diverse websites

In mijn zoektocht naar een leuk artikel kwam ik het volgende stukje tegen. Overigens begreep ik uit een ander bericht dat het Klooster in Wittem niet meer wil dat er worsten worden aangeboden.

De laatste tijd groeit in Klooster Wittem het oude gebruik van het aanbieden van een worst als er wat te vieren valt. Dit gebruik is al oud. Sinds mensenheugenis brengen gelovigen, wanneer er een bijzondere gebeurtenis op handen is, een worst naar een clarissenklooster, met de vraag aan de zusters dat zij bidden voor goed weer. De zusters clarissen zijn gesticht door Clara van Assisi, de eerste vrouw die zich aansloot bij Franciscus van Assisi. Zij wordt vereerd als beschermheilige tegen slecht weer, een positie die ze vermoedelijk dankt aan haar naam. Clara, de vrouwelijke vorm van het Latijnse clarum, betekent namelijk 'klaar', of 'helder'. En een heldere hemel staat voor goed weer.

Het aanbieden van een 'worst voor Clara' gaat dan gepaard met een verzoek te bidden voor mooi weer. En dat niet alleen: bij dat mooie weer wordt natuurlijk ook gebeden voor een geslaagde en leuke dag.

Hoewel Clara in het redemptoristenklooster van Wittem niet in het bijzonder wordt vereerd, bieden verenigingen of families steeds vaker een worst aan voor het welslagen van een festiviteit. Overigens kunt u ook kiezen voor een vegetarisch alternatief voor de worst, bijvoorbeeld een doosje eieren of een pot pindakaas.

De worst gaat meestal naar de Voedselbank.

Mary-Ann Borggreve



WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Bron: Regelhulp, Overheid

Al enkele jaren valt de uitvoering van de WMO onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarvoor deed het Rijk dat tot 2015. Het was meteen een bezuiniging omdat de gemeenten ongeveer 30% minder kregen dan wat het de overheid indertijd kostte.

Omdat praktisch alle gemeentes geen ervaring hadden met deze 'problematiek' begon het voor cliënten erg stroef. Ja, er waren keukentafelgesprekken en er was een inschatting van de benodigde uren, dan wel de noodzakelijke ondersteuning. Van meet af aan hield de gemeente de cliënten strak. Veel mensen die al huishoudelijke hulp kregen werden getraakteerd op 50% minder uren! Degenen die dat mee hebben gemaakt herinneren het zich vast nog wel.

Is er iets verbeterd?

Ja en nee. Natuurlijk hebben de ambtenaren inmiddels beter inzicht in de hulpvraag en de oplossing voor ondersteuning. Toch zijn er nog steeds blinde vlekken. Sommige mensen hebben een specifieke aandoening waarvan onbekend is in welke mate die het leven belemmert en het antwoord op de hulpvraag lastig maakt. Daarnaast is het ambtelijk apparaat stug. Mensen met een chronische aandoening krijgen met regelmaat formulieren in te vullen om te zorgen dat ze verlenging van hun WMO-hulp krijgen. Alsof de mensen achter het WMO-loket niet begrijpen dat chronisch identiek is aan blijvend.

Is er iets veranderd?

Jazeker. Voorheen werd de WMO-hulpvraag ingediend bij de gemeente en dan kwam er na een ambtelijke bedenktijd en besluit. Tegen een besluit kon men ingaan, beroep aantekenen.



Nu gaat het anders. De huidige WMO-aanpak *in de ouderenzorg* gaat via het 'samen in kaart brengen' van het probleem en het bespreken van de oplossing. De burger doet een melding en stelt een oplossing voor. Als die oplossing echt niet past en zelfs een behandelend arts aangeeft dat de zorgvraag veel uitgebreider is dan de gemeentelijke oplossing, staat de burger met lege handen. Er is dus juridisch geen besluit, de burger kan niet in beroep. Er zijn gelukkig organen die dit hebben onderkend, zoals de vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Hopelijk wordt hier binnenkort actie op ondernomen!

Klagen dan maar?

Klagen hierover is tamelijk zinloos. De uitvoering van WMO-hulp en financiering is ondergebracht bij het CAK of in geval van een persoonlijk budget de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beide organisaties zijn afhankelijk van de gegevens die ze verstrekt krijgen. De uitvoering van de WMO, zoals het aanbieden van huishoudelijke hulp of levering van een scootmobiel liggen bij gewone bedrijven. Men wordt dus gewoon het bos ingestuurd om te gaan zoeken naar de juiste boom om tegen te klagen of bezwaar te maken.

Conclusie

Als u op een bepaald moment ondersteuning nodig hebt, zorg dan dat u sterk staat. U krijgt van onze Vrijwillige Ouder Adviseur (VOA) of een neutrale cliëntondersteuner advies. Ga vooral samen met een ander het zogenaamde keukentafelgesprek aan. Kijk eens op regelhulp.nl wat er allemaal komt kijken bij een aanvraag.

Erik Erkelens



België en taal

Bron: diverse websites

Als je mij vraagt welke taal spreken ze in België dan zou ik geantwoord hebben Frans en Nederlands en ik zou denken dat er meer Frans dan Nederlands wordt gesproken. Dit is niet zo. Er zijn drie officiële talen Nederlands, Frans en Duits.

De taal, die het meest wordt gesproken is Nederlands ca. 60%, Frans ca. 40 % en Duits ca. 1%.

Kort door de bocht spreekt het noordelijk deel van België Nederlands, de rest Frans en langs de oostgrens Duits.

In het centrum van België ligt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel-Stad en 18 omliggende gemeenten) dat officieel tweetalig Nederlands-Frans is. België is opgedeeld in 4 taalgebieden, met elk hun eigen taal/ talen.

In België geldt het territorialiteitsprincipe: de wet heeft taalgebieden vastgelegd, waarin een bepaald taalregime verplicht is: Nederlands, Frans, Duits of tweetalig. Van elke stad of gemeente is zo bepaald tot welk taalgebied die behoort. Dat betekent niet alleen dat die taal daar de gangbare voertaal is, maar ook dat die *moet worden* gebruikt voor een aantal domeinen die de wet uitdrukkelijk opsomt zoals bestuur, onderwijs en justitie. Dat doet natuurlijk niets af aan de grondwettelijke taalvrijheid. Wie in België woont, mag in de privésfeer de talen gebruiken die hij wil.

Het territorialiteitsprincipe d.w.z. het grondgebied waar men woonde, moest bepalen welke taal de voertaal was: werd toegepast in de taalwetten van 1962-1963, toen de taalgrens officieel werd vastgelegd, waardoor het land definitief werd opgedeeld in vier taalgebieden. Sindsdien is het Nederlands de enige toegelaten taal voor de overheid in Vlaanderen. Vandaag de dag is België een federale staat, waarin de Nederlandse, Franse en Duitse taalgemeenschap hun eigen beleid vorm kunnen geven op alle gebieden die met taal te maken hebben (o.a. onderwijs en cultuur).

Taalstrijd

De Belgen -dat zijn onze buren-
vertonen taalkundige kuren!

De Vlaming, de Waal
elk heeft er z'n taal.

Ja, ze hebben het zwaar te verduren!

Dat is nu al zo vele jaren

Soms vliegen z'elkaar in de haren.

En -welk ongeluk-

Ook nog Duits in een stuk!

Dat hebben we onlangs ervaren.



Spreken nu alle Belgen tenminste twee talen? Nee. Het lijkt erop dat Nederlandssprekende Belgen dit meer doen dan Frans sprekkenden.

Eigenaardig is de regel dat Vlaamse kinderen verplicht Frans moeten leren op school en dat Waalse kinderen kunnen kiezen tussen Nederlands en Engels. Niet onlogisch, dat in de huidige tijd een flink aantal kinderen voor Engels kiest.

Wij waren in Banneux, dat is Frans taalgebied. Nu komen daar heel veel pelgrims uit Nederland en Duitsland. In het heiligdom kun je met Nederlands en Duits ook terecht. In de gang van de Hospitaliteit waar we logeerden hingen dan ook twee AED-apparaten naast elkaar. Eén met Nederlandse spraak en de ander met Franse spraak.

Mary-Ann Borggreve

Drie talen, die vormen soms grenzen.
Soms meer dan ze zelf zouden wensen.
Die "Veel Taligheid" veroorzaakt soms strijd.
Maar verder zijn 't aardige mensen.

Theo Borggreve



Gebroken glas

Bron: diverse websites

In de nacht van 8 op 9 november 1938 vindt de Kristallnacht plaats.

Op 3 november 1938 kreeg de 17-jarige Joodse Herschel Grynszpan uit Parijs een bericht van zijn zus dat zijn familie aan de grens met Polen vaststaat. Hijzelf was al eerder illegaal uit Duitsland vertrokken, maar zijn familie werd, met nog zo'n 18.000 andere Joden, in oktober de Poolse grens overgezet. De Polen willen ze niet opnemen, dus moeten ze in vreselijke omstandigheden overleven in een niemandsland.

Toen Herschel dit hoorde en las over de deportaties van de joden vanuit Duitsland, werd hij woedend. Hij kocht een pistool, ging op 7 november naar de Duitse ambassade in Parijs en schoot daar de diplomaat Ernst vom Rath dood.

Deze wanhoopsdaad gebruikte Joseph Goebbels om zijn haatcampagne tegen de joden te versterken. Hij vond dat alle joden samen verantwoordelijk waren voor de dood van Vom Rath en daarom als collectief gestraft moesten worden.

Hitler gaf hierna het bevel om gewelddadige acties tegen de joden te starten.



H. Grynszpan



Vom Rath

Deze acties startten met de Kristallnacht in de nacht van 9 op 10 november 1938.

Partijleiders en de SA krijgen van Goebbels alle vrijheid voor de joodse vervolging en de politie mag niet ingrijpen. Overal in Duitsland werden joden aangevallen, gearresteerd en vermoord. Velen pleegden zelfmoord. Bijna 300 synagogen werden in brand gestoken en veel joodse winkels werden verwoest. De nacht is daarom vernoemd naar de grote hoeveelheid glas dat de volgende ochtend op straat lag.

Er kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang. Helaas moeten we constateren dat de Nederlandse regering uit die tijd echt niet gastvrij overkwam. Vluchtelingen werden aanvankelijk vaak geweigerd.

Kamp Westerbork werd in 1939 opgezet om de joden op te vangen. Ze moesten dit wel zelf betalen.

Helaas weten we hoe het verdergegaan is met kamp Westerbork en zijn bewoners.

Mary-Ann Borggreve



Waarom hebben wij blauwe zwaailichten en geen rode?

Rode of blauwe zwaailichten? Bron: Max vandaag

Een ambulance of politieauto die met loeiende sirenes en blauwe zwaailichten langs komt rijden, het is niet iets waar we van opkijken. In verschillende Europese landen is het gebruikelijk om hulpverleners met deze kleur zwaailichten uit te rusten. Wereldwijd is rood een vaak voorkomende kleur, maar er zijn meerdere Europese landen waarin hulpverleners met blauwe lichten rondrijden. Naast Nederland zijn dat onder meer Duitsland, Polen, Oostenrijk en Zwitserland.

Waarom zijn we overgeschakeld van rood naar blauw?



Dat onze politie-, brandweer- en andere hulpverlenersvoertuigen blauwe waarschuwingslichten hebben, danken we aan onze oosterburen. Deze gewoonte is ontstaan in Duitsland, in de jaren dat de nationaalsocialisten (nazi's) het voor het zeggen hadden.

De blauwe lichten (het zijn in die tijd nog geen zwaailichten) zijn pas in zwang geraakt nadat Adolf Hitler in 1933 aan de macht is gekomen. Al snel ruilde de Duitse politie zijn rode waarschuwingslichten in voor blauwe exemplaren. De brandweer volgde later dit voorbeeld. Hiermee lijkt het Derde Rijk zich al voor te bereiden op een oorlog. Het blauwe licht is van dichtbij uitstekend te zien – en onderscheidt zich bovendien van de gebruikelijke rode en witte autolichten – maar is van een grotere afstand juist onherkenbaar. De blauwe lichten zijn dus niet zichtbaar voor overvliegende vliegtuigen van de vijand.

In de daaropvolgende jaren breekt de Tweede Wereldoorlog uit, Nederland is van 1940 tot 1945 bezet gebied. Na de bevrijding blijven de hulpverlenersvoertuigen met blauwe lichten rondrijden. In Europa is men overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van deze kleur, ondanks de ontstaansgeschiedenis.

Gele, groene of blauwe zwaailichten: wel of geen voorrang geven?

In de loop van de jaren maakt het 'stationaire' blauwe licht plaats voor zwaailichten. Deze flitsende lichten trekken extra aandacht van andere weggebruikers. Hierdoor weten ze dat er iets urgents aan de hand is en

(Vervolg op pagina 14)

Vervolg zwaailichten

dat ze de voertuigen met blauwe zwaailichten direct voor moeten laten. Bovendien zijn de hedendaagse zwaailichten anders afgesteld dan die uit de jaren 30, zodat ze wel te zien zijn voor helikopters van hulpverleners.



De zogeheten voorrangsvuortuigen -dat zijn ambulances, politie- en brandweerauto's- zijn te herkennen aan hun blauwe zwaailichten. Voor personenauto's is het uiteraard verboden om met een sirene en blauw zwaailicht te rijden.

Welke kleuren zwaailichten zijn er nog meer in Nederland? De commandovoertuigen die de ambulance, politie- of brandweerauto begeleiden, doen dat met een groen zwaailicht. Tot slot kunt u ook gele zwaailichten tegenkomen bij voertuigen van de hulpdiensten, bijvoorbeeld de takelwagens die u helpen bij pech onderweg. Voertuigen met groene of gele zwaailichten gelden niet als voorrangsvuortuigen.

Mary-Ann Borggreve

Word KBO lid

Naast een belangenvereniging voor 55plussers zijn wij een gezelligheidsvereniging. U ontvangt als lid 11 keer per jaar het landelijke blad ONS Magazine en tegelijk ons lokale blad KBO Nieuwsbrief met actualiteit, tips, kortingen en informatie. De contributie voor onze vereniging, KBO Ede, bedraagt in 2024 € 26,50 per jaar voor een alleengaande en € 46,00 per jaar voor een echtpaar of samenwonenden.

Geef u op via onze website: kbo-ede.nl (zie lid worden), email: ledenadministratie@kbo-ede.nl met al uw gegevens of evt. telefoon 06-27 09 17 46.

Op reis Naar Banneux

Bron: diverse websites

U hebt misschien wel eens gehoord van het Huis van de pelgrim. Dit is een organisatie, die bedevaarten organiseert naar Lourdes, maar jaarlijks zijn er ook bedevaarten naar Banneux.

Dit najaar zijn we met het triduüm mee geweest. Een triduüm is een periode van drie dagen, waarin je bezig bent met je geloof en bezinning. Doordat er een reisdag is om in Banneux te komen en een terugreis dag duren de Triduüms, die Het huis van de pelgrim aanbiedt 5 dagen.

Op de eerste dag gingen we met de auto naar Asten en vandaar met een bus naar Banneux.

Er werden verschillende opstapplaatsen aangedaan. Tussen de middag kregen we in Maastricht een zeer uitgebreide lunch.

Banneux ligt in de Ardennen. Het is een kleine plaats, waar behalve de nodige restaurants en een aantal grote souvenirwinkels, niet veel is te beleven. Het terrein van het Heiligdom ligt in een bos en is zeer uitgestrekt. Op het terrein staan diverse kerken, kapelletjes en heilige beelden.

Er was een groep verzorgenden mee, die deelnemers hielpen met alles waar ze hulp bij nodig hadden. Er waren diverse deelnemers met een rolstoel, maar ook visueel gehandicapten. Al met al een gevarieerd gezelschap.

(Vervolg op pagina 15)

Ledenvoordeel ONS Magazine

Bron: Blad ONS oktober 2024

Profiteer van uw lidmaatschap!

De herfst is officieel begonnen en dat betekent warme aanbiedingen om van te genieten.

De producten zijn uitgebreid getest en voorzien van alle nodige normeringen en keurmerken.

Voor uitgebreide informatie zie blad ONS van de maand oktober 2024 op pagina 22.



Vervolg reis Banneux

Met het weer hebben we enorm geboft. Op zondag was het zonnig en heb ik een tijd op het terrein rondgelopen om foto's te maken. Verder hebben we niet veel regen gehad, maar was het wel fris.



"s Maandags kwam de dag bedevaart van bisdom Roermond erbij. Wat schets onze verbazing toen er een mede dorpsgenoot bij deze groep was. Om 17.00 uur moest deze groep weer in de bus zitten om naar huis te gaan.

Hieronder het verhaal van Mariette Beco

Banneux 15 januari 1933

Het begon met een 11-jarig meisje dat door het raam gluurde op deze kille duistere avond: kleine Julien moest nog thuiskomen. Zelf moest Mariette -de oudste van 7 (en later van 10) kinderen- binnenshuis op een baby letten. Dan ziet ze buiten in de sneeuw die 'mooie dame'. Zou dit soms Onze-Lieve-Vrouw zijn?

Bij de tweede verschijning toont de 'mooie dame' reeds de kleine bron die uit de hoge wegberm sijpelt. "Steek uw handen in het water". "Deze bron is aan Mij voorbehouden".

In de 3de verschijning zegt de dame haar naam: "Ik ben de Maagd der Armen!". "Deze bron is voor alle naties ... voor de zieken!" Daarmee is de toon van Banneux reeds gezet.



Bij de 4de verschijning vraagt Maria om een kleine kapel.
Bij de 5de verschijning klinkt het: "Ik kom het lijden verlichten". Hebben wij daar geen boodschap aan?
Bij de 6de verschijning vraagt Maria om vertrouwen en spoort aan tot gebed. Deze aansporing tot gebed klinkt ook weer door bij de 7de en 8ste verschijning.
In deze laatste verschijning zegt Maria ook nog: "Ik ben de Moeder van de Verlosser - Moeder van God".

Daarmee was alles gezegd en kon Banneux als genadeoord definitief van start gaan. Dit genadeoord wacht ook vandaag nog op de 'armen', de 'zieken', de 'zoekenden' en al wie dorst naar 'levend water'.

Dag van de witte stok

Bron: Oogvereniging, Verkeersreglement

15 oktober was de jaarlijkse Internationale Dag van de Witte Stok. Die dag is er om omstanders duidelijk te maken dat leven als blinde of slechtziende dermate veel aanpassing vereist dat omstanders daar rekening mee dienen te houden.

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,

En Mariette?

Mariette leidde na deze verschijningen een teruggetrokken leven. Zij huwde en kreeg drie kinderen. Tot in 2000 kwam ze vaak incognito naar de bron en bad er mee voor de mensen die daar kwamen om genezing, om innerlijke troost...

Nog in 2011 woonde ze, alleen, op enkele kilometers van Banneux. Zij werd even opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en na enkele weken verhuisde ze naar het rustoord in de nabijheid van het bedevaartsoord.

Op 2 december 2011 overleed de 'zieneres' van de Verschijningen te Banneux (1933) in dat rusthuis, "Hôme de la Vierge des Pauvres" op 90-jarige leeftijd.



Meer dan tweeduizend mensen woonden de uitvaart van Mariette Beco bij op 8 december 'Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen'. Twee bisschoppen en een 20-tal priesters concelebreerden. Marieke (Mariette) ziet nu Maria, De Moeder Gods, opnieuw en nu in volle heerlijkheid (naar Kerknet).

Op 19 maart 1942 opende de bisschop van Luik het onderzoek over de echtheid van de verschijningen. Het duurde tot 1949 voor de verschijning erkend werd door het Bisdom Luik toen men verklaarde dat Maria in 1933 echt verscheen.

Het Vaticaan erkende de verschijning pas in 1952. Paus Johannes Paulus II bezocht het heiligdom op 21 mei 1985.

Gelovigen laten het bronwater over hun handen stromen of steken hun handen in de bron, zoals Mariëtte Beco dat in 1933 deed. (Angelfire Mariabode) Door de jaren heen vonden vele medisch onverklaarbare genezingen plaats, waarvan de laatste genezing in januari 2011.

Banneux krijgt jaarlijks zo'n 400.000 bedevaarders op bezoek, vooral in het wat mildere seizoen.

Mary-Ann Borggreve



artikel 49 lid 1 staat: Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, voor laten gaan. Dat betekent onder andere dat als een blinde wil oversteken dat weggebruikers daarvoor moeten stoppen, ook als er geen zebra is, want die worden niet overal voorzien van blindengeleide tegels.

Agenda KBO en PCOB

Op de bijeenkomst van KBO Ede en PCOB zijn de leden van beide seniorenverenigingen van harte welkom. Bij activiteiten met een beperkte capaciteit hebben leden van de eigen afdeling voorrang.

KBO Programma

- Woensdag 20 november 2024: Grote filmmiddag in Pathé (volgeboekt)
- Woensdag 18 december 2024: Kerstviering in de Antoniuskerk van 12.00 tot ongeveer 13.00 uur. Aansluitend Buffet van 13.00 tot ongeveer 15.00 uur. Alleen voor leden na aanmelding.
- Woensdag 15 januari 2025: Nieuwjaarsreceptie

De bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van het appartementencomplex "De Bosroos", hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ingang aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur, tenzij anders vermeld.

PCOB Ede Lunteren Programma

- Informatie op www.pcob.nl/afdelingen/ede/

De bijeenkomsten zijn in "Rehoboth", Driehoek 11 te Ede, tenzij anders vermeld.

PCOB Bennekom Programma

- Informatie op www.pcob.nl/nieuws/activiteiten-pcob-bennekom.

Standaard locatie voor de activiteiten: Gemeentecentrum De Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom.

SUDOKU ★★★

		7	8	1				3
6				4			5	
	3					4		
2	6			7			9	4
	7					5	8	
8				2	4	6		
		9	2	5		1		6
4	2	1				7	3	
		6				8		9



Deze dame heeft zich samen met enkele anderen voorgedaan als 'iemand van de ouderenbond' en heeft zo diverse mensen veel geld afgetrosgeld. Trap er niet in. Herkent u haar, meldt dat bij de Politie.

